



Een nieuwe lente een nieuw begin

Zo wilden we u verrassen, in het voorjaar, met de nieuwe nieuwsbrief. Niet alleen nieuw omdat het er tijd voor was, maar vooral ook omdat deze nieuwsbrief 'in een nieuw jasje' is gestopt. Corona gooide echter roet in het eten en enkel online was iets van de nieuwe opzet te zien.

Daarom zijn we er trots op om u nu echt kennis te laten maken met deze eerste nieuwe nieuwsbrief op papier. Eerder was u gewend dat er binnenin de nieuwsbrief een inlegvel zat met het nieuws uit uw parochiekern. Dat is dus veranderd. Het aantal pagina's is veranderd (het zijn er nu 8) en het inlegvel, met nieuws per kern, heeft plaats gemaakt voor nieuws uit alle kernen. Zo blijven we op de hoogte van elkaar en vormen we samen de bron en doelgroep van de nieuwsbrief: de hele Sint Franciscus-parochie. De vijf parochiekernen vormen samen één parochie en daarom heeft de redactie met de Commissie Communicatie het idee opgevat dat deze nieuwsbrief informatie dient te geven en bevatten met betrekking tot de hele parochie. Het geeft de mogelijkheid om elkaar te informeren en bij elkaar betrokken te zijn. Samen zullen we de toekomst in gaan. Wat deze ook brengen mogen.

Uw hulp bij de totstandkoming is en blijft zeer gewenst. De redactie kan dit niet alleen. U zit bij de bron, u weet wat er speelt en u bepaalt wat u daarvan wil delen om zo samen de weg van de Sint Franciscusparochie te volgen. Ga mee en kijk snel op de volgende pagina's naar de eerste stappen samen om de weg van de parochie, maar bovenal de weg van Christus te gaan.

Corona begint een beetje 'normaal' te worden, maar we realiseren ons ook dat we door de werkelijkheid achterhaald kunnen worden. Alle activiteiten die in deze nieuwsbrief worden aangekondigd kunnen afgelast worden. Raadpleeg daarom altijd onze website voor het laatste en actuele nieuws en stand van zaken: www.sintfranciscusparochie.nl

Redactie Nieuwsbrief

pag 3:

**Woord van onze pastoor
'Parochie van hoop en
toekomst'**

pag 4 & 5:

**Corona in de Sint
Franciscusparochie**

pag 7:

**Woord van
Rob van Sambeek**

pag 8:

Sint Franciscusroute

*Je kunt niet
een nieuw hoofdstuk
aan je leven toevoegen,
wanneer je steeds het
laatste blijft (her)lezen*



Nieuws vanuit het Parochiebestuur

Corona heeft ook grote impact (gehad) op onze parochie en parochiekernen.

Op korte termijn moest vaak veel en met spoed geregeld worden. Denk aan het sluiten van de kerken en later weer of we kerken openen met maximaal aantal bezoekers, het markeren van plaatsen, de 1,5 meter-afstand, spat-schermen, ontsmettingsmiddelen, koren die niet mochten zingen, aanmelden en registreren van kerkgangers, enz. Wij kregen hierover ontelbare mailtjes met (vaak ook tegenstrijdige) adviezen.

Maar onze kerken zijn met de inmiddels bekende maatregelen weer open. Laten we hopen dat dit zo kan blijven en dat we uiteindelijk alle maatregelen weer los mogen laten! Heel veel dank aan het pastoraal team, de parochiekern-commissies en de vele vrijwilligers voor al het vele (vaak onzichtbare) werk dat zij hiervoor verricht hebben.

De vergaderingen van het bestuur werden digitaal gehouden, momenteel worden deze weer “gewoon” opgepakt, uiteraard met inachtneming van de bekende maatregelen.

Het afscheid van Rob van Sambeek dat op 27 maart gepland stond, moest ook worden geannuleerd. Als nieuwe datum is nu 30 oktober vastgesteld. Vanwege de beperkende corona-maatregelen zal dit afscheid waarschijnlijk enkel voor genodigden kunnen zijn. U kunt hierover tegen die tijd meer lezen op onze website ('actueel'). Het is overigens aan te bevelen om regelmatig onze Franciscus-site te bezoeken! NB: inmiddels is deze weer geannuleerd.

U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat de “Bode” een nieuwe lay-out heeft. Aanvankelijk was het de bedoeling om de kerkberichten helemaal niet meer in de Bode op te nemen. Wij hebben hierover overleg gevoerd met de redactie en uitgever van de Bode, met als resultaat dat de kerkberichten blijven, maar dan in afgeslankte vorm: alleen intenties worden vermeld. Voor overige informatie met betrekking tot de vieringen verwijzen wij ook hier weer graag naar onze website:

www.sintfranciscusparochie.nl

Graag wensen wij u alle goeds en blijf gezond!

Namens het parochiebestuur, Wim Gobbens, vice-voorzitter

Als alles duister is: ontsteek een lichtend vuur dat nooit meer dooft!

Soms is het duister.

Wanneer ziekte of zorgen ons leven beheersen of een gebeurtenis ons leven omgooit. We willen antwoord op onze smekende vragen. De Paaskaars symboliseert het licht van de verrezen Christus. De Paaskaars geeft kracht en wil zeggen dat het licht de duisternis overwint.

De oude Paaskaars wordt steeds bewaard, maar boet niet aan kracht in.



Mocht u om een of andere reden kracht nodig hebben dan mag u de oude Paaskaars lenen voor de tijd die u nodig heeft.

Laat hem dan elke dag een tijdje branden, misschien dat er een gebed in gedachten komt.

Wilt u, in Sint Willebrord, de Paaskaars een tijdje in huis, bel dan naar het parochiecentrum (01615-382201) of bel Nelly Roks op 06-8284 4328. Neem in de andere kernen contact op met uw parochiekern-secretariaat of met de pastoor of pastor die u na staat.

Woord van onze pastoor:

Missionaire parochie: -parochie van hoop en toekomst-

We staan aan de vooravond van de missionaire kerk. Er is al veel over gepraat, maar we moeten nu de handen uit de mouwen steken. Hierbij moeten we niet langer op ons eigen territorium gericht blijven, het is tijd om verder te gaan kijken.

Per 1 januari aanstaande mag ik pastoor in twee grote parochies met tien kerkgebouwen zijn. Het pastoraal team wordt kleiner en de vacatures zijn moeilijk in te vullen. Het aantal kerken zal afnemen. Dat geeft een verdrietig gevoel, maar tegelijkertijd kan het ook nieuwe perspectieven bieden. Het gaat vooral om zichtbaarheid in de parochie. Met tien kerken zijn wij als pastoraal team niet zichtbaar. Alleen het voorgaan in een viering is niet voldoende. De groep gelovigen wordt kleiner en het aantal vrijwilligers neemt af. Dan moet er iets anders gebeuren anders bloeden alle kernen dood en houden we niets meer over. Wil je uitstraling hebben, dan moet je beginnen, in het klein, op meerdere overzichtelijke terreinen. Een aanbod van diversiteit voor de verschillende generaties. Het is goed om een gregoriaanse viering te houden, maar ook een Nederlandstalige viering. Een viering met uitstelling van het H. Sacrament en Rozenkransgebed, maar ook een laagdrempelige gezinsviering. Een gezamenlijke voorbereiding op de Eerste H. Communie en H. Vormsel waar ook de gezinnen bij betrokken worden. Kinder- en Jongeren- en gezinsbijeenkomsten, georganiseerd door het bisdom, promoten en stimuleren. Huisbezoek wordt een belangrijk onderdeel. De kerken openzetten voor het aansteken van een kaarsje, gebed en ontmoeting. Functioneel vergaderen zodat er meer tijd overblijft voor puur pastoraat. Zo kan ik nog wel even doorgaan. We kunnen dit echter niet alleen, daar hebben we u bij nodig.

Hier komt de missionaire kerk om de hoek kijken.

Wat is nu precies een missionaire parochie?

Het komt erop neer dat de kerk van een “onderhoudskerk” (die probeert te overleven) verandert in een kerk die de boodschap van het evangelie actief uitdraagt. Die mensen tot leerlingen van Jezus maakt, ze de gelegenheid geeft hun leven lang te blijven groeien in geloof en ze zendt buiten de muren van de eigen kerk om het evangelie te brengen naar de randen van de samenleving. Het is een kerk die relevant is voor de samenleving en zo kan overleven.

Jezus heeft ons de opdracht gegeven om Zijn boodschap van vrede en verlossing uit te dragen. Veel mensen in onze maatschappij zijn op zoek naar zingeving, spiritualiteit en antwoorden op levensvragen. De Kerk heeft de mogelijkheid mensen daarin te helpen, maar we doen dat nu nog onvoldoende. Een doorsnee parochie richt zich nog steeds naar binnen, op de eigen gemeenschap. Daardoor groeit ze niet meer, is ze niet meer gezond en dreigt ze uiteindelijk te sterven. In allerlei parochies in binnen- en buitenland wordt eraan gewerkt om deze beweging te keren en de kerkgemeenschap zo op te bouwen dat mensen er graag bij willen gaan horen. Dat het een gemeenschap wordt waarin, naast de eigen parochianen, ook mensen van daarbuiten zich liefdevol ontvangen voelen en een plek kunnen vinden en waar mensen een leven lang kunnen groeien in geloof.

Dat is ook onze visie in het nieuwe pastoraal beleidsplan. Wij hopen dat u van harte mee blijft bouwen aan een laagdrempelige parochie(kern) waar er op een warme wijze wordt samengewerkt met de andere parochie (kernen). Dan staan wij sterk..... dan hebben wij toekomst....

Namens het pastoraal team

Pastoor Hans van Geel

Tarieven 2020

Op onze website treft u de actuele tarieven aan. In het bijzonder willen wij u even laten weten dat de prijs voor een misintentie is aangepast naar € 11,00.

HART VOOR SPRUNDEL

is een samenwerking van Caritas Sprundel, Sint Jan Fonds Sprundel, een goede doelen Stichting en de parochiekern Sprundel.

Zij zet zich sinds 2019 in voor diaconale hulp in de breedste zin van het woord binnen de Sprundelse gemeenschap. Er wordt beoordeeld of financiële ondersteuning aan diaconale en/of sociale initiatieven van individuen of organisaties uit Sprundel bijdraagt aan positieve ontwikkeling van welzijn en zorg in Sprundel en het doorbreken van sociaal isolement van ouderen of andere groepen in Sprundel. De ondersteuning moet bijdragen aan de sociale opbouw.

Hart voor Sprundel heeft er onlangs voor gezorgd dat er een duo-fiets beschikbaar is. Deze fiets biedt inwoners de kans om lekker actief bezig te zijn. De duo-fiets staat bij Steunpunt Sint Janshof en kan door iedereen uit Sprundel worden gebruikt. Onderhoud gebeurt door vrijwilligers. Reserveren kan à € 3, per dagdeel 06-12170447 (op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend).

Hart voor Sprundel denkt graag mee om initiatieven die bijdragen aan een leefbaar Sprundel te ondersteunen.



Verzoeken kunnen gemaïld worden naar:

hartvoorsprundel@gmail.com

De mensen achter
Hart voor Sprundel:

Ria van Oorscot,
Peter de Jong,
Henny van Oers
Harrie Aarts en
Jack Boomaerts.

BEZINNING

“Een kleinere kerk heeft grote mogelijkheden wanneer zij gedragen wordt door overtuigden en overtuigende zoekers en wanneer zij zich niet opsluit in de eigen kring, maar in haar lokale eigenheid wereldwijde allure houdt en, echt kerk zijnde, te midden van mensen wil zijn om hun hoop en leed te delen en bereid is met anderen in de samenleving, die anders denken en doen, de verantwoordelijkheid te delen voor een humane wereld van de mens.”

Bisschop Hubertus Ernst

Noot van de redactie: Uit deze woorden van onze voormalige bisschop, blijkt dat hij in zijn tijd al een weg zag naar een missionaire parochie.

HERHAALD VERZOEK PK H Joannes de Doper Sprundel

verzoekt hondeneigenaren nogmaals om in het Fatimapark op te ruimen wat de honden achterlaten, zodat vrijwilligers dat niet hoeven doen. Er zijn plastic zakjes en afvalbakken beschikbaar. Houd uw hond aan de lijn en blijf op de paden. Uit respect voor de overledenen en hun nabestaanden, is de begraafplaats verboden gebied voor honden.



HEILIG HARTBEELD RUCPHEN



Het centrum van Rucphen wordt momenteel op de schop genomen. Zo ook het hele gebied rondom de Martinuskerk. Vrijwilligers hebben een nieuwe prominente plaats voor dit rijksmonument gemaakt in het dorpspark op een sokkel met overkapping, achter tegen de kerk. Momenteel wordt het beeld gerestaureerd in Amsterdam. Oktober/november zal het op zijn nieuwe plekje zal staan.



CORONA IN DE SINT FRANCISCUSPAROCHIE

Beste parochianen, in de voorbije maanden zijn wij allen geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. We hebben gezien hoe dierbaren stierven aan het virus. Menigeen werd ziek, sommigen zeer ernstig. Mensen moesten verzorgd worden in ziekenhuis of konden met hulp van familie en vrienden thuis blijven. We hebben ervaren hoe beperkende maatregelen greep kregen op ons bestaan.

Ook in de kerk ontkwamen we niet aan regulering. We hebben zelfs enige tijd al onze kerken, op één na, dicht moeten doen. Met behulp van een livestream in die kerk werd het mogelijk om thuis vieringen te volgen. Ook voor kinderen en hun ouders hebben de beperkingen flinke gevolgen gehad, want Eerste communie en Vormsel werden voor een jaar uitgesteld. We hebben de teleurstelling hierover van velen kunnen beluisteren. Toen de maatregelen weer wat ruimte boden, bleef de eerste tijd het uitreiken van communie nog uit. Het was te gevaarlijk om dicht bij elkaar te komen. Naderhand kregen we de beschikking over spatschermen en hostietangen, waarmee communie uitreiken weer enigszins mogelijk werd. Hoewel er gaandeweg meer ruimte ontstond en beperkingen iets werden opgerekt, bleef de dreiging van het coronavirus aanwezig. We werden gedwongen ons per viering aan te melden en onze gegevens achter te laten, zodat de GGD in geval van besmettingen efficiënt bron- en contactonderzoek zou kunnen doen. We hadden vooral gehoopt, na de eerste lockdown, een vrije zomerperiode tegemoet te gaan, waarin we op een normale manier vakantie zouden kunnen vieren en elkaar zouden mogen opzoeken. Dit laatste is vooral in de zorgcentra en steunpunten, waar veelal ouderen verblijven, een punt van grote zorg en behoedzaamheid gebleven. We hoorden uit de centra over de groeiende eenzaamheid onder ouderen, die lange tijd geen of nauwelijks bezoek mochten ontvangen. Inmiddels is hierin weer wat rek gekomen. Gelukkig. Maar ondertussen blijft het virus zich manifesteren. Het blijkt namelijk een hele toer om de meest basale coronamaatregelen vast te houden en er niet in te verslappen. Een tweede coronagolf dreigt ons bestaan binnen te dringen. Waar we in de zomer een beetje konden gaan genieten van iets meer bewegingsvrijheid, kregen we wederom berichten over mogelijke inperkingen en hernieuwde aanscherpingen van maatregelen, want de besmettingen namen weer toe. We weten op dit moment, half augustus, nog niet of de maatregelen voor onze kerken zullen worden gehandhaafd, opnieuw zullen worden aangescherpt, of het aantal bezoekers per viering weer zal worden beperkt dan wel vrijgegeven, of we wederom het uitreiken van communie zullen moeten uitstellen of als vanouds de hostie kunnen aanreiken. Er is en blijft veel ongewis en dat maakt ons allen onzeker. In deze onzekere tijden hebben velen hun heil gezocht bij Maria, in gebed en bij het aansteken van een kaarsje. Vaak gebeurde dit door een Wees Gegroet uit te spreken, door stamelend naar woorden te zoeken voor wat bijna niet uit te drukken viel, en ook werd er veel gezwegen. Bisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem heeft in een gebed woorden gevonden die ons een hart onder de riem kunnen steken. We hopen en bidden dat het ons allen goed mag blijven gaan, dat we gezond mogen blijven en dat we elkaar ooit weer voluit mogen begroeten in elkaars directe nabijheid.

Pastor Wim van Reen

Nieuws uit de Sint Franciscusparochie

Bijbelse namen PUZZEL

<p>In deze puzzel zoeken we 17 bijbelse namen. De eerste letters vormen de naam van een persoon die erg inspirerend is binnen de missionaire parochie.</p> <p>Stuur deze naam naar redactie@sintfranciscusparochie.nl</p> <p>De goede inzenders worden eervol vermeld in de volgende nieuwsbrief</p> <p>De oplossing van vorige puzzel was: <i>De Heer heeft voor ons de dood overwonnen en is verrezen. Amen.</i></p> <p>De oplossing van Jack en Lia van Overveld keuren we goed ! Hij was lastig!</p> <p>Bij het oplossen van deze puzzel kunt u een bijbel goed gebruiken. Hier en daar staan verwijzingen als tip. U kunt ook online een bijbel raadplegen ! SUCCES !!</p>	<p>2 Wie deed voor Mozes het woord bij de farao ? Exodus 7</p>	<p>6 Wie is de oudste zoon van Jakob ? Genesis 29:32</p>
	<p>10 Petrus wil 3 hutten bouwen. Een voor Jezus, een voor Mozes en een voor ...? Matteus 17:4</p>	<p>14 Deze evangelist schreef ook de handelingen van de apostelen.</p>
	<p>1 Paulus' kortste brief is aan...? U vindt hem vóór de brief aan de Hebreëën.</p>	<p>5 de vrouw van Adam ?</p>
	<p>9 Twee evangelisten hebben dezelfde voorletter. Welke letter is dit ?</p>	<p>13 Wie is de eerste die sterft in de Bijbel ? Genesis 4</p>
<p>17 Deze farizeeër zocht Jezus op tijdens de nacht. Hij pleitte vóór Jezus in het Sanhedrin en was bij de begrafenis in het graf van Jozef van Arimatea. Joh 3; Joh 7; Joh 19</p>	<p>4 Koning van Judea ten tijde van Jezus' geboorte. Matteus 2</p>	<p>8 Apostel van wie we het kruis bij spoorwegovergangen tegenkomen</p>
<p>12 De dertiende apostel. Vervanger van Judas</p>	<p>16 Na de dood van Jozua, stelt de HEER hem als eerste rechter aan. Rechters 3:9</p>	<p>3 De apostel die het moest zien</p>
<p>7 Van deze profeet is 'jammeren' afgeleid</p>	<p>11 In Genesis 5 staat de derde zoon van Adam.</p>	<p>15 Wie roept Jezus naar buiten in Johannes 11:43 ?</p>

Paus Franciscus:

GA EROP UIT EN VERKONDIGT HET EVANGELIE. DESNOODS MET WOORDEN !

Nieuws uit de Sint Franciscusparochie

Agenda

voor de komende tijd **OKTOBER - MARIAMAAND** in Sint Willebrord en Zegge
4 Franciscusviering + presentatie Franciscus-route in Zegge
10 Mariaviering in Sint Willebrord
30 afscheid Rob v Sambeek (voor genodigden) in Rucphen
31 Allerheiligenviering in Rijsbergen



Het centrum van Rucphen wordt momenteel op de schop genomen. Zo ook het hele gebied rondom de Martinuskerk. Het **Heilig Hartbeeld** (rijksmonument!) krijgt een nieuwe, prominente plaats in het dorpspark op een sokkel met overkapping, achter tegen de kerk, door vrijwilligers gemaakt. Voor het zover is wordt het beeld momenteel gerestaureerd in een atelier in Amsterdam. De verwachting is dat het beeld in oktober/november op zijn nieuwe plekje zal staan.

Oktober - Mariamaand in Sint Willebrord.



De Meimaand is door Corona enigszins in het water gevallen. Maria is steun en toevlucht voor velen. U kunt dagelijks bij de grot terecht om een kaarsje aan te steken en haar voorspraak te vragen. Zij neemt bij het dagelijks leven in Sint Willebrord, een belangrijke plaats in. Elke dag komen er mensen bij de grot om te bidden of om even bij Maria te zijn. Ontelbare kaarsjes worden aangestoken om haar voorspraak en haar titel staat niet voor niets afgebeeld op de kerktoren. Op 10, 17, 24 en 31 oktober is er om 18:45 u., vooraf aan de viering, een Rozenkransgebed in de kerk. Elke werkdag is dat 's-middags bij de grot. Op 10-10-2020 is er een speciale Maria-viering in de kerk, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Houd de berichten op website en in andere media goed in de gaten.

Voor wie mij nog niet vergeten is, en andere belangstellenden!

Vanaf 23 maart ben ik nu met pensioen. Daar heb ik erg tegenop gezien, omdat ik, als gevolg van een reorganisatie vanuit het bisdom, pas 4 jaar geleden in deze parochie ben aangesteld.

In 1980 is mijn loopbaan gestart als identiteitsbegeleider van katholieke basisscholen in Eindhoven. In 2003 heb ik gekozen voor het parochie-pastoraat. Maar omdat ik van huis uit een 'stadse' jongen ben, koos ik daarom voor Nijmegen-Dukenburg. Helaas moest ik door onverwachte bezuinigingen na 3 jaar weer naar een andere parochie uitkijken. Ik heb toen gekozen voor Rijen/Dongen. Dat was als 'stadse' jongen een lastige beslissing. Ik twijfelde of ik wel geschikt zou zijn om als pastor in dorpen te gaan werken? Gelukkig voelde ik me er al gauw thuis, want ik werd al snel verrast door de gemoedelijke sfeer bij de vrijwilligers, de trots op de eigen kerk en de saamhorigheid binnen de geloofsgemeenschappen. Zo begon ik al een beetje van een 'stadspastor' een 'dorpspastor' te worden en dacht tot aan mijn pensioen daar wel te kunnen blijven werken.

In 2016 werd ik door het bisdom dus in deze parochie benoemd. Ik kende dit gebied nauwelijks. Ja, ik kende de A58 naar Vlissingen en de A16 naar Antwerpen. Maar hoe kon ik weten welk prachtig gebied in deze hoek verborgen ligt? Hoewel ik eerst niet blij was om voor laatste vier jaar nog te moeten verkassen, mag ik me nu gelukkig prijzen dat ik mijn loopbaan hier heb mogen afsluiten. Ja, ... óók hier had ik nog heel graag wat langer willen blijven, want deze jaren zijn veel te snel voorbijgegaan!!

Ik ben heel blij met de prachtige ervaringen: de sfeervolle kapel in Zegge, de prachtig verbouwde 'boven-kerk' in Sprundel, de fraaie kerktorens in Sint Willebrord, de verrassende herinrichting in Rucphen en de mooie landelijke sfeer in Schijf. Maar mijn mooiste ervaringen zijn boven alles de vele gezellige en gemotiveerde vrijwilligers én collega's. Kortom, dié hartverwarmende herinneringen hebben de laatste vier jaar van mijn loopbaan verrijkt en geven mij nu, ondanks het verdriet om het vertrek uit vorige parochies, een prachtige afronding van mijn loopbaan. En dat stemt tot dankbaarheid!!

Nu ben ik alweer een half jaar thuis. Dat begon eind maart samen met de corona-crisis en werd daarna aangevuld met een paar stevige hittegolven. Hierdoor heb ik nu pas, aan het begin dit nieuwe schooljaar, het gevoel gekregen 'écht' aan mijn pensioen te beginnen. Maar geen zorgen, ik ga me niet vervelen! In al mijn drukke parochiejaren kocht ik uit interesse toch elk jaar minstens één of twee boeken over geloven, godsdienst, geschiedenis of kunst. Zo ook natuurfilms en mooie speelfilms op dvd. Daar heb ik nu alle tijd voor. Ik doe regelmatig klusjes in mijn tuin en dat gaat nu wel meer ontspannen dan voorheen. De laatste 20 jaar moest ik, vanwege het vele werk in avond en weekend, die tuinklussen altijd vooraf inplannen, wilde ik om de twee weken tijdig de groenbak vol hebben. Én, zeker niet op de laatste plaats, komen er nu langzaam gelukkig ook weer meer mogelijkheden om met familie en vrienden iets af te spreken.

Nieuws uit de Sint Franciscusparochie

Ik zal me dus écht niet zal vervelen. Het gemis aan al die fijne contacten met vrijwilligers en collega's en de vele mooie momenten in de parochie zal ik zeker nog lang blijven voelen. Misschien heeft het zo moeten zijn!! Ik realiseer me nu óók dat bij mij, boven alles, de dankbaarheid overheerst dat ik mijn loopbaan in jullie parochie heb mogen afronden. De vele mooie en warme herinneringen zal ik voor altijd bewaren en had ik voor geen goud willen missen!! Het ga jullie goed en Gods zegen voor al jullie geweldige en inspirerende inzet.

Bedankt voor de warme samenwerking. Ik blijf aan jullie denken.

oud-pastor Rob van Sambeek

Sint Franciscusroute



De Sint Franciscusroute is een splinternieuwe route van 38 kilometer welke op 4 oktober 2020 wordt gelanceerd. Deze pelgrimstocht voert langs de religieuze erfgoedpareltjes en de mooie natuur van de vijf Rucphense kerkdorpen. Het is een route, waarbij inspanning, bezinning & ontspanning samengaan.

Bij het samenvoegen van de vijf voormalige parochies tot één parochie is er gekozen voor Sint Franciscus als patroonheilige.

Iedereen kent Franciscus als de heilige van de dieren. Hij is ook de beschermheilige van de armen en van de sociale arbeid; van kooplieden, stof- en lakenhandelaren, vlashandelaren, kleermakers en wevers; van behanghandelaren en correspondenten in vreemde talen.

Toen in 1931 een geschikte datum werd gezocht voor werelddierendag, koos men voor zijn feestdag, 4 oktober. Sinds 1979 is hij ook patroon van het milieu, van milieubeschermers en ecologen. Zo is hij ook patroon van vogels en andere dieren. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen hoofdpijn en de pest. Het leven

van de Heilige Franciscus kent meerdere aspecten. Dat is ook zo bij onze kerkdorpen, ieder dorp kent zijn eigenheid. Deze worden belicht tijdens de tocht.

Jac van Trijp, Jan van den Broek (Jzn) en Ad van de Sande van Beleef Sprundel en Helen van Oosterhout namens de Franciscusparochie zijn drie jaar geleden met de opzet van deze route gestart.

Op de naamdag van Franciscus, 4 oktober 2020, gaan we de route officieel openen. Om 9.00 uur is er een Franciscusviering in de kerk van Zegge, met het pastoraal team. Aan het eind van de viering overhandigen de initiatiefnemers de eerste brochure aan onze pastoor Hans van Geel en aan een vertegenwoordiger van de gemeente Rucphen.

De route is volledig bewegwijzerd met routebordjes met daarop een gekleurde afbeelding van Heilige Franciscus. Zowel op de bordjes als op de voorkant van de brochure is de afbeelding een aquarel gemaakt door Ellen Hack, een kunstenaar uit Oud Gastel. In de brochure staan, buiten de bezinningsteksten en info over de vijf dorpen, fraaie foto's welke mede tot stand zijn gekomen door Jeannette Aarts, Anneke Niemeyer en Corinne Roks.

Vanaf 13.00 uur kan iedereen die dat wil de route rijden. De brochure met een plattegrond van de route is vanaf dat moment gratis te verkrijgen in de vijf kerken van de Sint Franciscusparochie. Die middag zijn speciaal voor de opening van deze route alle kerken van de gemeente Rucphen open. Iedere kern belicht iets van het leven van Franciscus. In Italië zijn de pelgrimsroutes Camino di Francesco en Il Sentiero di Francesco een toeristisch begrip en we hopen dat deze Sint Franciscusroute een begrip in Nederland mag worden.

Startpunten:

- Sprundel : dorps huis De Trapkes, Hertogstraat
- Sint Willebrord : kerk aan de Pastoor Bastiaansensingel
- Zegge : kapel op het Dorpsplein
- Rucphen : kerk aan de Raadhuisstraat
- Schijf : kerk aan de Antoniusstraat

Iedereen is van harte welkom!

Wij nodigen u allen uit om deel te nemen.

*met de woorden van Franciscus:
VREDE EN ALLE GOEDS*

