



Heer open ons hart.
Maak er een thuis van
voor iedereen
en zeker ook voor de arme,
de eenzame,
de vluchteling,
de verstotene,
de radeloze.

Maak het een kamer
vol van liefde.
Dat wij niemand verstoten
en niemand kwetsen

Laat onze woorden
hoop brengen,
aanmoedigen
en spreken van een wereld
vol verzoening en vrede.

Help ons om de boodschap
van deze Kerstmis uit te
dragen met de woorden:
"menslief, ik hou van jou!"

Blijf bij ons voor altijd.
Amen

'ERE ZIJ GOD.....VREDE OP AARDE'

Op radio/tv en in de krant wordt al volop geadverteerd voor het komende kerstfeest. Kerstdiners, kerstmarkten, kerstreizen en langere koopzondagen maken het consumptiegedrag van de mens nog levendiger dan dit al is. Als voorbereiding op Kerstmis zing ik graag religieuze kerstliederen. Eén van de mooiste kerstliederen vind ik het lied uit de titel.

Onze Vader heeft zijn zoon Jezus geboren laten worden uit de schoot van Maria met als levensopdracht: vrede brengen aan ieder mens. Geen verdeeldheid zaaien, maar respect tonen voor iedereen, hart hebben voor mensen die leven aan de rand van de samenleving, mensen die het minder getroffen hebben in het leven. Oog en oor hebben voor zieken, bejaarden, kinderen, jeugd, vluchtelingen.

Tijdens het zojuist genoemde lied zingen we: *vrede op aarde, aan de mensen een welbehagen*. Wat hebben we eigenlijk in de wereld en in onze nabije omgeving met die vrede gedaan die Jezus is komen brengen?

We zitten met heel veel belangrijke vragen voor de toekomst. Wat gaat er gebeuren in de situatie met de kinderen van de Syriëgangers? Hoe verloopt de regelgeving rond de stikstofstrijd en de verhoogde PFAS-norm in de grond? Wordt de onrust onder de boeren, bouwvakkers, verpleging, onderwijs minder? Kan het Sinterklaasfeest nog wel een kinderfeest blijven? Mag de Kerststal nog gezet worden? Kan onze rechtstaat zich herstellen na de moord op twee advocaten? Hoe vergaat het met de onrust in families of vriendenkring of onder vrijwilligers die het allemaal goed bedoelen? Ook in onze kerk blijft het spannend. Hoe gaat de toekomst er uit zien? De drie parochies van St. Bavo, H. Trudo en H. Drie-Eenheid zijn in gesprek over een fusie. Samen met de Sint Franciscusparochie zijn deze drie parochies aan het nadenken om nieuwe wegen in te slaan. Nooit eerder was er zo'n urgentie voor kerken om na te denken over de toekomst en te investeren in geloofsopbouw. We denken na over manieren om opnieuw vitaal te worden.

De geboorte is telkens een nieuw begin. Laat het nu met Kerstmis een geboorte worden van een nieuw tijdperk waarin individualisme het aflegt tegen samen optrekken, er voor elkaar zijn en elkaar helpen.

Vrede op aarde...wordt het nu niet eens tijd om het Kind Jezus te omarmen? Geef jezelf een kans om vriend te worden met de Vredestichter bij uitstek. Als je Jezus durft te omarmen, loop je nooit alleen in je leven. Je mag je gedragen voelen en je leven wordt gekleurd door een geestelijke rijkdom waar je iedere dag uit mag putten. Door deze geestelijke rijkdom goed te onderhouden, zal deze ook nooit uitgeput raken Óók niet op de momenten dat je jezelf verdrietig, verlaten of eenzaam voelt. Zo kan het Kerstkind ook het begin zijn van een renovatieproces van onze geloofsgemeenschappen.

Ere zij God in den hoge, vrede op aarde aan de mensen een welbehagen!
Namens het hele pastorale team wens ik u allen

Zalig Kerstmis en een vredig Nieuwjaar

Pastoor Hans van Geel